



### ***Een Sint Jorisdag, anders dan anders...***

Beste gildebroeders en gildezusters,

Vandaag, donderdag 23 april, is het de feestdag van Sint Joris, patroonheilige van veel gilden in onze federatie. Door het coronavirus zal deze feestdag door veel gildebroeders en gildezusters vandaag (of in de afgelopen of komende dagen) anders dan anders worden beleefd. Een samenkomst zit er met het oog op indamming van het vreselijke virus voorlopig niet in. Sommige gilden hebben hun patroonsdagviering uitgesteld en anderen hebben een alternatieve, soms digitale wijze, van vieren én onderlinge verbroedering gevonden. Kortom, dit jaar moet het helaas anders dan anders...

Sint Joris mogen we misschien ook wel beschouwen als patroon van onze Noord-Brabantse federatie. Het prachtige gilde-altaar in de Sint Jan in Den Bosch, waar voorafgaand aan iedere Hoofdliedendag een kaars wordt onstoken, is hier misschien wel het meest sprekende bewijs van. Maar ook telkens als onze vendeliers hun kunnen vertonen, wordt met het vendelgebed de stijd uitgebeeld tussen Sint Joris en de draak. Sint Joris, de dappere strijder, die in alles goed over kwaad laat overwinnen, die niet uit is op beloning, die verder gaat en steeds opnieuw de strijd van het leven begint en doorzet.



Dat vendelgebed geeft symbolisch aan dat hoe zwaar de maatschappij en de omstandigheden ook op ons drukt, de vendelier telkens weer in zijn strijd zal zegenvieren. Dat is ook te zien in de slagen die gemaakt worden door de vendelier. Hij begint kwiek boven het hoofd, maar moet langzaam naar onderen, om buik en benen, omdat de last hem te zwaar wordt. Maar uiteindelijk zwaait hij het vendel toch weer boven het hoofd om te laten zien dat niets hem kan verslaan.

Dit gebed, dat drie ronden kent, gaat van aanmoediging, via de daadwerkelijke strijd tegen het kwaad naar de uiteindelijke zegepraal. Enkele passages uit dit vendelgebed zijn:

- Vendelier, stoere knaap, hou je kloek en sterk in de strijd, die komen gaat. Strijd voor recht en vrijheid, doch hou je vrag onbesmet!

- De vijand probeert mij de vlag af te nemen, nu hij me niet kan overwinnen. Maar dat zal niet gaan: Ik zal zijn tussen de vlag en hem, tussen het goede en het kwade en de vlag zal blijven draaien.
- God en Sint Joris, door Uw hulp heb ik overwonnen! Wat kan een mens zonder de hulp van God en zijn heiligen doen? Hij zou altijd verliezen als de hemel hem niet bijstond. De strijd is gestreden, het werk gedaan, de zege is ons!

De huidige coronacrisis maakt vandaag de dag het aloude vendelgebed weer actueel. In hoeveel gezinnen, gemeenschappen, zieken- en verzorgingshuizen wordt momenteel een zware strijd geleverd tegen dit vreselijke virus? Hoeveel mensen leven er tussen hoop en vrees, of moeten zelfs op een onwerkelijke wijze afscheid nemen van een dierbare? Maar ook een overheid, die staat voor moeilijke keuzes... Belangrijk is het dan dat zij mensen om zich heen hebben, die als het ware als een Sint Joris zijn. Die door een blije, optimistische, hulpvaardige en dappere opstelling de goede zaken uit het leven halen, waarmee het kwade wordt overwonnen. Dit is geen gemakkelijke opgave, maar wel een opgave die meer dan de moeite waard is.

Gildebroeders en gildezusters, laten wij daarom, in het bijzonder op deze Sint Jorisdag, maar ook in de dagen die volgen, voor onze gezinnen, onze omgeving en iedereen die ons dierbaar is als een Sint Joris zijn!

Leenderstrijp, 23 april 2020

Namens de Commissio Mixta Kerk – Gildewezen,  
Freek van Genugten en Johan Bax