

Linne 17-04-2020

Beste Schuttersvrienden en Gildebroeders en zusters,

Ons vertrouwde wereldje staat op zijn kop.

Lange tijd hebben jullie je verheugd op de aanvang van het nieuwe seizoen en vele voorbereidingen waren reeds getroffen. Het laatste wat je dan als organisatie en als en schutter wil, is de feesten afzeggen. Maar gezien de huidige omstandigheden in Europa was dit onvermijdelijk en ook de enige juiste beslissing om ervoor te zorgen dat dit vreselijke virus zich niet gemakkelijk verspreiden kan.

Uw eigen gezondheid, de gezondheid van familie en vrienden en zo ook de gezondheid van de hele omgeving heeft nu prioriteit. Vele verenigingen en broederschappen zijn reeds zwaar getroffen door het virus. Dierbare naasten zullen gemist worden in ons midden.

Het is geweldig om de berichten te zien van hulpakties, serenades, vendelhuldes en noem maar op die door ons geliefde schutters,- en gildewezen worden georganiseerd. Maar we zijn er nog lang niet. Maatregelen worden aangescherpt en verlengd, het verbod op activiteiten wordt overal verlengd en grenzen gaan dicht. Volhouden is nu het toverwoord om het virus het hoofd te bieden. Voor ons als Schutters en Gildebroeders ligt hier ook een taak. Houd je aan de opgelegde regels. Wij zijn sinds oudsher de beschermers van het volk, niet de brengers van het kwaad. Het zou zeer slecht zijn voor ons geliefde schutterswezen als we in verband zouden worden gebracht met een nieuwe uitbraak omdat er een evenement zou zijn. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen voor de getroffen.

Het wachten is nu op betere tijden zodat we weer samen van het leven genieten kunnen. Samen onze liefde voor het Schutterswezen kunnen uiten, en wij zijn ervan overtuigd dat het nieuwe "social distance" ons juist dichter tot elkaar brengt.

De huidige tijd brengt voor ons nu ook verplichtingen met zich mee. Zo veel mogelijk thuis blijven, elkaar beschermen voor besmetting en een helpende hand zijn voor de gemeenschap. Daar helpen waar het gaat om ervoor te zorgen dat de zwakkeren in onze gezelschap niet in nood geraken. Dit is geen lichte opgave maar een opgave die wij schutters met heel ons hart kunnen vervullen.

Hopelijk zien we ons snel weer. Tot die tijd, pas op jezelf, blijf gezond en bid voor een goede afloop van deze zware tijd. Dan proosten we weer als vanouds "op het leven".

Met lieve Schuttersgroet,

Europees Schutterskoningspaar 2018/2021 Leo en Irma Niessen

